

Over welke kant het op moet tasten velen in het duister...

Het eeuwige leven

Zonder sentimenteel te worden, gaan we een traantje wegpinken om 2012.

Het jaar van de Surface 2012, de vakbeurs die een veelbelovende start had in het "moeilijke beursjaar" 2010, maar de echte test is of iedereen weer terugkomt en het liefst nog wat meer. Nou, reken maar!

Het jaar van de lancering van het Platform Materiaalkunde door de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud NVDO. Waarmee materiaalselecties en de daarmee onlosmakelijk verbonden oppervlaktetechnieken op de kaart gezet zullen worden in de procesindustrie, grootafnemer van metalen en legeringen. En ook daar zijn de kunststofcomposieten in opkomst. Reken maar!

Het jaar waarin we uit de recessie kwamen. Nét op tijd voor de volgende. Reken maar!

Het jaar van het Einde der Tijden, want de Maya-kalender loopt enige dagen na verschijnen van deze editie af. De redactie heeft nog nóóit zó zijn best gedaan de déádlines te halen. Reken maar! Ja, over die Maya's gesproken: hoe konden ze nou weten dat we nu al aan een nieuw universum toe zijn? En kan ik me nog ergens bijverzekeren? Net m'n túin winterklaar!

Trouwens, wat hebben die Maya's eigenlijk bijgedragen aan de wereldliteratuur, wetenschap, economie, techniek...???

Nou heb ik niets tegen Maya's, er zitten ook góéie tussen! Maar een Nobelprijswinnaar of eentje die $E=mc^2$ kan verzinnen, daar hebben we toch meer aan dan een volk dat de hele agenda- en kalenderindustrie aan de rand van de afgrond brengt.

Nee, dan liever kerst. De komst van een Joodse Messias was al eeuwen eerder voorspeld, en we hebben er de jaartelling maar mee laten beginnen, in plaats van dat-ie ophoudt. Van houtbewerker tot levensveranderaar, dát is nog eens tijdloos bezig zijn! Overigens was Zijn komst naar deze wereld waarschijnlijk niet rond de jaarwisseling van onze kalender. Er is voor de datering een Babylonische zonnekalender aan te pas gekomen, met inmiddels wat Germaanse denneboomcultus erbij en zo. Dus het komt niet op een maandje.

Nou zal Hij ook nog eens terugkomen, daar hoor je rond kerst weer minder over... In ons vakgebied van levensduurverlenging, verfraaiing en functionalisering zijn we niet gewend in termen van eeuwigheidswaarde te denken. Aan alles komt een eind, zelfs als het goed beschermd is met professioneel uitgevoerde oppervlaktetechniek. Maar als we 2013 nu eens binnenstappen met het uitgangspunt dat er meer is dan het materiële, hoeven we niet bij te verzekeren.

En dat laatste eindtijdjaar? Nostalgie is niet meer wat het geweest is, dus dat traantje... eigenlijk was het allemaal zóó 2012...

Edward Uittenbroek
Eindredacteur

